



# DE ZWARTE HELM

JBG Klundert

UITGAVE Dec/Jan  
2024/2025

## COLOFOON

- De Zwarte Helm is het groepsblad van Scouting Jan Bautoen Groep te Klundert.
- Hierin worden door de diverse speltakken en het bestuur mededelingen gedaan.
- Redactie: Mike Zoutendijk
- Uitgave: ongeveer 5x per jaar.

 [www.scoutingklundert.nl](http://www.scoutingklundert.nl)  
 <https://www.facebook.com/groups/1058152020910279/>

## SCOUTENDER

- Za 14 december, Klundert bij Kaarslicht
- Za 28 december, Kerstvakantie, Geen opkomst
- Za 4 januari, Nieuwjaarswandeling

## ALGEMEEN NIEUWS

### **Klundert bij Kaarslicht**

Zaterdag 14 december is het weer Klundert bij Kaarslicht. 's Ochtends is het voor alle jeugdleden gewoon opkomst van 10.00 tot 12.00. De scouts en explorers vragen we om mee te helpen potjes neerzetten en kaarsjes aansteken in het centrum van Klundert van 16.00 tot 17.00. Verder staan we met onze eigen JBG kraam én vuurkorf in de Molenstraat vanaf 18.00. Dus kom vooral langs voor een lekker drankje of snack, of om je te warmen aan het vuur!

### **Nieuwjaarswandeling**

Op 4 januari nodigen we alle kinderen én ouders uit om deel te nemen aan de Nieuwjaarswandeling. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

## AFMELDEN

Het kan je natuurlijk een keer overkomen, dat je helaas niet bij de opkomst aanwezig kunt zijn. Wat nu? Meld je zo snel mogelijk af bij jouw leid(st)ers. Dit kan met een WhatsAppje, belletje of sms'je.

### Welpen

Sander (06-30705689)	Bryan
Max	Vincent Tom

### Scouts

Aaron (06-18152058)	Marina
Wouter	Joani Sem
Kylian	Liyou Marijn
Wouter	Lisa (ondersteunend leiding)

### Explorers

Mike (06-34893985)	Yorick
Arno	

## WELPEN NIEUWS

Hey Welpen,

We zijn al weer een tijdje bezig en de koude maanden komen er weer aan. We hebben ondertussen al een aantal opkomsten achter de rug zoals de Halloween opkomst, het Viking thema hebben we afgerond en de kamp-opkomst waar we de video hebben bekeken van kamp samen met jullie ouders. Er zijn ook een heleboel van jullie geïnstalleerd, jullie hebben laatst ook vuur gemaakt en dat ging heel soepel. Jullie hadden maar 3 lucifers gekregen en er lag alleen maar nat hout maar dat hield jullie niet tegen.





# DE ZWARTE HELM

JBG Klundert

UITGAVE Dec/Jan  
2024/2025

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Wouter en Marijn, maar we hebben wel twee nieuwe leiding erbij gekregen, Tom en Vincent. Wij hopen dat we samen met hen leuke opkomsten voor jullie kunnen draaien en leuke activiteiten samen met jullie kunnen doen. In de laatste weken van het jaar hebben wij nog leuke opkomsten voor jullie gepland staan. Wij kijken er enorm naar uit en hopelijk jullie ook.

Groetjes,  
De Welpenleiding

## **SCOUT NIEUWS**

Lieve scouts,

De afgelopen maanden zijn er weer erg veel leuke opkomsten geweest. Jullie hebben onder andere veel dingen geleerd en aan jullie insignes gewerkt. Hier gaan we in het komende seizoen verder mee.



Ook krijgen we dit seizoen twee nieuwe leiding, Marijn en Wouter, maken jullie het gezellig met hen? Naast de gewone opkomsten is er ook tijd voor de feestmaand, we hadden de sinterklaas opkomst, en de gezellige kerstopkomst komt er natuurlijk ook aan.



Verder zien we jullie ook graag bij Klundert met kaarslicht en de nieuwjaarswandeling waarbij je samen met je ouders een tocht loopt, hoe leuk is dat. Wij hebben er in ieder geval weer veel zin in, jullie ook toch?

Groetjes, de scoutsleiding

## **EXPLORER NIEUWS**

Ha Explorers,

Wat hebben jullie weer veel gedaan. Zo veel dat ik het zelf niet meer weet. Om te beginnen met KAKO. Wat betekent de afkorting KAKO nu eigenlijk? Kaart en kompas. Ja? Weet je het weer? Mooi, want dat gaan jullie nog vaak gebruiken. Wij hebben tijdens die opkomst jullie hersenen eens flink laten kraken. Jullie hebben toen je geheugen opgefrist met de routetechnieken en jullie hebben nieuwe KAKO technieken geleerd. Wie weet komen deze route technieken nog van pas?

Je verwacht het niet, maar 1 week later stonden jullie met 4 palen en 4 kompassen in Etten-Leur.





Wij zeiden: "loop in de richting van zoveel graden en succes. Wij wachten jullie op aan de andere kant van het terrein." En daar gingen jullie met volle moed. Na het oversteken of ontwijken van een 5-tal sloten kwamen jullie bij ons aan, en konden we weer naar het o zo vertrouwde scouting gebouw gaan.

Na de KAKO opkomst werd het tijd om te kijken naar jullie knoop skills. Jullie hebben tijdens die opkomst ook weer veel geleerd over de knopen die wij vaak gebruiken. Jullie hebben geleerd hoe je van 2 lussen een mastworp kan maken, hoe je een dubbele vissersknoop moet leggen, waarvoor die knoop wordt gebruikt en nog veel meer andere knopen. Na een uurtje waren jullie een beetje klaar met het knopen. Dus jullie mochten met Yorick mee naar buiten om een leuk spelletje te spelen. Na het spelletje gingen jullie nog even verder met het maken van knopen. Al snel sloeg de klok 12 uur en konden jullie opgelucht naar huis gaan.

2 dagen voor de scouting opkomst kregen jullie een gek appje van ons: "Willen jullie je fiets meenemen naar de scouting?" En dat deden jullie ook. Jullie kwamen netjes op tijd aan bij het scouting gebouw. Alleen de leiding was er niet. Die waren nog aan het scheuren door de Klundertse polders met Yoricks bolide. Jullie werden na het opstellen in groepen verdeeld en kregen daarna een route techniek. Met die route techniek gingen jullie een mooie toeristische route fietsen door de polders van Klundert. De ene route techniek ging goed en de andere route techniek viel compleet in het water ondanks dat was het een leerzame opkomst.



De week erna mochten jullie de boom in, want jullie gingen je eigen klimgordel knopen en zelf uit de boom abseilen. Na de knoop les hoe je een klimgordel moet maken. Gingen jullie naar buiten en de boom in om daarvan af abseilen. Ook hebben jullie een fakkel mogen maken van oude touwen. Jullie mochten kaarsvet smelten op een zelfgemaakt vuur. Om een fakkel te maken hadden jullie een lange stok nodig met daarom heen oude touwen gewikkeld. Na het maken van de fakkel mochten jullie hem in het gesmolten kaarsvet dopen. Toen alle fakkels klaar waren mochten jullie voorzichtig de fakkels aansteken en in tweetallen naar het bos lopen om daar een vuurtje te maken met de fakkels.



Ook hebben jullie nog een knoop les gehad met andere moeilijkere knopen. Jullie hebben eerst aan ons laten zien of jullie de basis knopen nog wisten, en dat zat wel snor. Dus konden jullie naar buiten gaan om daar andere knopen te leren van Kylian en Arno. Na de knoop les hebben jullie heel even boter, kaas en touw gespeeld. Want al snel daarna moesten jullie gaan opstellen en mochten jullie naar huis gaan.

Gr. Explo leiding



## PIVO NIEUWS

Hey hoi Pipo's,

Afgelopen seizoen hebben we twee nieuwe mensjes gekregen die de groep nog gezelliger maken. Tot nu toe hebben we erg gezellige opkomsten gehad, hoewel wat onregelmatig, hopelijk gaat dat komend seizoen wat beter.



Wel hebben we erg veel pret gehad door onder andere samenwerkingsopdrachten te doen waarbij sommige mensen van de boot afvielen, nerf gevechten waarvan de pijltjes nog steeds gevonden worden, en vuur op een afstand maken. Verder was er ook een gezellige spelletjes opkomst. Ook is er een nieuwe fashion gekomen en heeft Wouter weer heerlijk op de grond gelegen.



Het komende seizoen wordt natuurlijk nog leuker, we gaan onder andere sinterkerstennieuw vieren en er worden een paar leuke opkomsten georganiseerd. Met een beetje geluk gaan we zelfs samen het nieuwe jaar in!

Groetjes,  
Lisa

## PIVOPLUS NIEUWS

Welkom bij het eerste Zwarte Helmstukje over de PivoPlus-groep! Aan een leukere naam wordt nog gewerkt ;) Deze groep is voor de jonge oude garde (23 tot en met 35 jaar), zodat wij met elkaar – zelfs met degene die geen leiding meer zijn, maar nog wel verbonden willen blijven met onze scouting – nog leuke scouting-dingen kunnen doen!





# DE ZWARTE HELM

JBG Klundert

UITGAVE Dec/Jan  
2024/2025

Een paar weken geleden hebben we onze allereerste opkomst gehad en dat was een groot succes (al ben ik wellicht bevooroordeeld als organisator). In de afgelopen jaren hebben we met z'n allen heel wat leuke en grappige dingen meegemaakt. Met al deze goeie herinneringen, hebben Annick, Joani & ik een Party & Co-spel gemaakt met een scouting-sausje! Zo moest een kruissjoring omschreven worden, zonder de woorden 'knoop', 'vlot', 'wurg' en 'touw'. Bij het schetsen zijn het uniform, de Zwarte Pet, bergschoenen en natuurlijk de welbekende scouting-frikandel voorbijgekomen. Ook werden prachtige tipi-tenten nagedaan :')



Het toppunt was het raden van de quotes, die vaak jaren geleden gezegd waren en waarvan de context allang weer vergeten is. Een kleine greep uit de quotes: 'We hebben alleen je hoofd nodig', 'Daar stoot iemand zijn baret' en 'Mijn handen ruiken nu alweer naar muizenpis.'

Op 28 december hebben we met z'n allen een kerstdiner! Daarover volgt nog meer informatie, maar ik kijk in ieder geval enorm uit naar alle leuke opkomsten die nog gaan komen. Ik hoop jullie ook!

Groetjes,  
Renate

## **JOUW IDEE IN DE ZWARTE HELM?**

Heb jij een bijzonder verhaal, een puzzel, of een ander interessant idee voor in de volgende Zwarte Helm? Stuur het door naar [info@scoutingklundert.nl](mailto:info@scoutingklundert.nl) en wie weet staat jouw creatie hier volgende keer!